

Diepenbeek, mei 2024

Goede vrienden van ORPER,

Op 2 maart zijn wij weer naar ORPER in Kinshasa vertrokken.

Dit keer konden we gedurende een maand met de straatkinderen van ORPER werken. Zoals ieder jaar was het weerzien met het bestuur, de opvoeders en de kinderen zeer warm en hartelijk.

We hadden weer heel wat didactisch materiaal, schoolgerief en spelletjes bij. Onze activiteiten met de kinderen varieerden van dag tot dag en 's avonds gingen we met het Mobiel busje mee om de groepjes kinderen op straat te helpen.

We waren blij te vernemen dat de 11 colli, die we 2 maanden geleden opstuurden, waren toegekomen. Hierin zaten heel wat nuttige humanitaire goederen zoals o.a. 158 paar nieuwe sportschoenen die we kregen van een sponsor. Zulke schoenen moeten de kinderen dragen om naar school te gaan. Deze gift was een besparing voor ORPER om en bij de 4000€. In de dozen zaten verder broeksriemen, kleurboeken, kleurtjes, stylo's, bouwdozen, springkoorden, barbiepoppen en clics voor de kinderen in de huizen. Voor de kinderen die met hun mama's op straat leven hadden we knuffels en kinderkleding. Het medisch materiaal was welkom in de dispensaria bij het verpleegkundig personeel .



Tijdens ons verblijf werden we toch geconfronteerd met enkele aangrijpende gebeurtenissen.

Op een avond hebben we met het Mobiel busje een hoogzwanger meisje (Maria) naar een speciale instelling gebracht waar ze kan blijven tot na de bevalling.

Een jongen (Degol, 16 jaar), die op een van de straatsites leefde, had een ernstige beenbreuk. Een operatie in het ziekenhuis was nodig, maar daarvoor was er geen geld en daarom hebben onze verplegers een gips aangebracht van de lies tot en met de voet. Die kosten voor deze ingreep hebben wij kunnen betalen, alsook de 2 krukken waarmee hij zich kon verplaatsen.

Dan kwam er nog slecht nieuws : een van onze jongetjes (Darius, 9 of 10 jaar ), is op een nacht in ons open jongenshuis overleden. Het deed ons veel verdriet omdat deze kinderen al

zo veel hebben meegemaakt: verstoten door de familie en een moeilijk en zwaar leven op straat. Gelukkig kon hij ,gedurende 2 jaar, genieten van de goede zorgen bij ORPER.



Dit jaar hebben we zakken rijst gekocht samen met een grote portie blikjes sardientjes. Dit werd uitgedeeld aan de mama's die met hun kindjes op straat leven. Zo konden ze hun potje koken.

We zijn blij dat we een steentje kunnen verleggen in de grote oceaan van armoede.



Over de avond- en dagactiviteiten van het Mobiel busje is ook heel wat te vertellen.

Het team bestaat uit 3 fantastische mensen : een teamleider, Georges; een verpleegkundige, Willy en een chauffeur Felix.

We hebben aan Georges en Willy gevraagd jullie iets over hun werk te vertellen.

Ziehier een samenvatting van hetgeen zij schrijven:

*“Wij hebben als hoofddoel contact te leggen met kinderen en jongeren die op straat leven. Wij willen hen beschermen tegen alle geweld, zowel seksueel als fysiek, ook tegen gendergerelateerd geweld door agenten en militairen. Wij bieden hen medische hulp, beschermen hen tegen overdraagbare seksuele aandoeningen. Wij organiseren bewustmakingssessies over lichaam- en kledinghygiëne, over de negatieve gevolgen van druggebruik en psychoactieve stoffen, over hun eigen kwetsbaarheid bij een leven op straat. Het medisch probleem bij deze jongeren is erg delicaat en velen hebben honger. Dankzij de hulp van Anny en Marijke hebben we zakken rijst en blikjes sardines gekocht en uitgedeeld aan alle kinderen en jongeren in nood. We gaven de voorkeur aan diegenen die met hun kinderen op straat leven. De impact van deze activiteit was een groot succes bij alle straatkinderen, ze waren zeer blij.*

*Meisjes die zich prostitueren om hun kinderen te voeden, vertelden ons dat ze zich niet gingen prostitueren omdat ze nu eten hadden voor hun kinderen.*

*We organiseren ook bewustmakingssessies met de leden van politie en soldaten die we ontmoeten op straat over de kwetsbaarheid van deze straatkinderen.*

*Wij vragen hulp aan de mensen van goede wil om deze kinderen te willen helpen.”*

**Georges Kabondo**, teamleider en **Willy Masolo**, verpleger

Goede vrienden, zoals jullie lezen gebeurt er heel veel goed, dank zij de fantastische werknemers bij ORPER.

Maar weet dat dit niet mogelijk zou zijn zonder jullie en onze hulp. Daarom willen wij onze oprechte dankbaarheid tonen voor de trouwe steun aan het project ORPER.

Wij wensen jullie een mooie lente en een aangename zomer.

In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor ons tuinfeest tijdens het weekend van 27 en 28 juli in Diepenbeek. Iedereen welkom!

Warme groetjes van Anny, Marijke en het hele team van ORPER

Hier nog enkele foto's



Steunen kan : **Giften met fiscaal attest** : BE66-7380-3734- 7143  
Kontinenten vzw  
Mededeling : Rijksregisternummer, ORPER vzw

**Giften zonder fiscaal attest** : BE70-0882-5555-9225 Bic-code : GKCCBEBB  
Mededeling : ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa

**Belangrijk** : Willen de mensen die storten via Kontinenten het volgende in de mededeling vermelden:  
**ORPER vzw + naam en voornaam + rijksregisternummer**, dit voor het opmaken van het fiscaal attest. Bedankt.