

**ONRUST EN GEWELD IN CONGO
NIEUWE AANSLAGEN IN DE PROVINCIE ITURI**

(fragmenten van een bericht van Emmanuel Ngona van 11 februari 2018 ons toegestuurd door Jo Deneckere)



Het nieuws dat naar ons komt vanuit het grondgebied van Djugu maakt ons grote zorgen. Dit gebied is de meest bevolkte van de provincie.

In dit gebied, sinds het geweld van 1999 tot 2004 dat meer dan 60.000 slachtoffers had gemaakt, probeerden de twee etnische meerderheidsgroepen, namelijk Hema en Lendu, samen te leven in vrede.

Mensen hebben nog steeds de droevige herinnering aan de zware verliezen van deze eerste gewelddadige oorlog in Ituri.

Het geweld in de streek breidt zich echter opnieuw uit.

Sinds het begin van deze maand, tussen 3 en 5 februari, hebben de Walendu gewapend met machetes, pijlen en bijlen de aanvallen op de Bahema-dorpen hervat.

Ze begonnen met het verbranden van dorpen in de buurt van Blukwa en vervolgens met de aanvallen in de dorpen aan het meer van Albert (allemaal in de parochie van Drodro). De mensen vluchten naar Bunia

Tot op heden, er zijn al meer dan 15.000 ontheemden, sommigen zijn in gastgezinnen en anderen zijn dakloos of worden opgevangen in het Bunia General Hospital.

Kinshasa heeft een politiemacht ingezet om te interveniëren in de getroffen gebieden.

De humanitaire situatie verergert elke dag, mensen verlaten hun huis en vluchten en degenen die ze in Bunia ontvangen hebben meestal geen voedselreserves.

De voedselprijzen op de markten zijn gestegen.

Scholen in het getroffen gebied zijn gesloten.

Dringende noodhulp, o.a. voedsel en kledij, wordt gevraagd voor de vluchtelingen van deze regio.

Hoe kan je ons steunen?

Via een gift op rekeningnummer:

- BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB

- BE21 0000 7186 7603 BPOTBEB1

Van vzw Kontinenten

Hartelijk dank!

Met vermelding: Hulp voor Ituri – Jo Deneckere