

Nieuws uit Albanië.

In het Zuiden van Albanië vind je aangename plekjes vol cultuur en natuur.
Een van die plaatsen is Saranda.

Saranda is een rijke badplaats en doet ietwat Grieks aan. Opschriften en naamborden in het Grieks zijn er niet vreemd. Je rijdt langs kilometers dijk vol appartementen en nog staan de betonmolens niet stil. De stad is een uitvalsplaats om het land te bezichtigen of met de speedboot naar Corfoe te reizen. O.a. de archeologische site Butrint en de prachtige bronnen van Syri I Kalker (Blauw oog) liggen nabij.



Saranda waar ook mensen vol inzet wonen.

Hun huis en tuin vormen een rustplek in de drukke stad. Alles ademt fris en verzorgd. Het gebouw dateert van 2000. Ja, toen de zusters hier 20 jaar terug aankwamen, was er niets. Wat een geluk dat ze dit stuk grond konden kopen want er rond staan hoge appartementen met vaste bewoning of vakantietoerisme als geldbelegging door buitenlanders of rijke inlanders.



De zusters bouwden in plaats daarvan een dagkliniek, een kindertuin, leslokalen waar speciale cursussen vb Engels, worden georganiseerd. In hun kleuterschool lopen iedere dag 120 kleuters binnen. Zigeunerkinderen, moslims en christenen dooreen. Al die mondjes worden 's middags gevuld met lekker eten in een aangename refter.

Groenten en fruit recht van de versmarkt.

Kortom: deze plek vangt veel mensen op, vooral zij die niet kunnen deelnemen aan de luxe die de omgeving biedt. Immers de contrasten zijn groot.



Kinderen en hun kleuterleidsters.